

Να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας!

Η **Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Ραφήνας** δημιουργήθηκε με αφορμή τα γεγονότα καταστολής στην πλατεία της Νέας Σμύρνης και πάνω στην ανάγκη που έχουμε να αντισταθούμε στην συνολική επίθεση στις ζωές μας. Εμείς ζούμε και αναπνέουμε στη Ραφήνα και άρα εμείς πρέπει να αποφασίζουμε για αυτήν.

Είμαστε κάτοικοι της περιοχής, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι και όλοι/όλες ισότιμα μπορούν να έρθουν για να συζητήσουμε και να διεκδικήσουμε από κοινού λύσεις στα προβλήματα που μας απασχολούν, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και συνολικότερο. Καθώς μας ενώνει η κοινή αντίληψη για τη δύναμη της συλλογικής δράσης και την ανάγκη της αλληλεγγύης, λειτουργούμε με όρους ισότητας και οριζοντιότητας, χωρίς ιεραρχία και όλες οι αποφάσεις παίρνονται με ομοφωνία. Είμαστε ενάντια στον φασισμό, τον εθνικισμό, τον ρατσισμό, τον σεξισμό και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή καταπίεσης.

Μέχρι τώρα έχουμε ήδη παρέμβει για την ύπαρξη δημόσιων συγκοινωνιών στην Ραφήνα, την βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στα σούπερ μάρκετ —σε συνάρτηση και με την πανδημία— καθώς και ενάντια στην αστυνομοκρατία. Παρεμβάσεις που θα συνεχιστούν και εμπλουτιστούν. Απευθυνόμαστε στην τοπική κοινωνία μέσα από κείμενα, συγκεντρώσεις στην πλατεία της Ραφήνας, μουσικές εκδηλώσεις και με την εβδομαδιαία συνέλευσή μας στο πάρκο.

Συνολικά παλεύουμε για τα συμφέροντα των πολλών κι όχι για τα συμφέροντα και τα κέρδη των λίγων ή της τοπικής ή κεντρικής εξουσίας.

Ειδικά σε αυτή εδώ την περιοχή που τοπική εξουσία και τοπικά μέσα προσπαθούν να εδραιώσουν μια άλλη, δικιά τους, ζοφερή για εμάς, πραγματικότητα, εμείς προτάσσουμε την ενημέρωση ενάντια στην παραπληροφόρηση και την φήμιση, τη συλλογική διεκδίκηση ενάντια στην ατομική παθητικότητα.

Στον δήμο της Ραφήνας βιώνουμε τη φασιστικοποίηση σε πολλά επίπεδα. Ο δήμαρχος χρησιμοποιώντας (ή βάζοντας μπροστά) τα τοπικά φερέφωνα μαζικής ενημέρωσης/εξαπάτησης εκτοξεύει απειλές ενάντια σε κάθε προοδευτική φωνή (άτομα, συλλογικότητες ή ιστοσελίδες). Η τοπική διοίκηση και τα τοπικά μμε προπαγανδίζουν με κάθε ευκαιρία ιδεολογήματα αντιδραστικά και σκοταδιστικά που φέρουν στον πυρήνα τους αναχρονιστικές έννοιες όπως Πατρίδα, Θρησκεία, Οικογένεια. Χαρακτηριστικό δείγμα αποτελεί η ...καραγκιοζοποίηση του '21 στο γήπεδο και η συντονισμένη προβολή της. Αυτή είναι η θεσμική απάντηση —και ταυτόχρονα συμβολή— στην πολιτιστική φτώχεια της Ραφήνας. Στο ίδιο μήκος κύματος εκδηλώνεται η ρατσιστική εμμονή των τοπικών μέσων που δαιμονοποιούν τους “πακιστανούς” και τους μετανάστες με τις επιλεκτικές ειδήσεις τους για μπουκές, ληστείες, ναρκωτικά κ.λπ. Αντίθετα τήρησαν “διακριτική” σιωπή για καταγγελλόμενους βιαστές, που ήταν όμως Έλληνες και “ευυπόληπτοι πολίτες” του δήμου.

Μερικές ακόμη εικόνες από την δυστοπική Ραφήνα που χτίζει ο “νεο-χουντικής” αντίληψης δήμαρχος αποτελεί η δήλωσή του ότι «η **σαρακοστή αποτελεί αφορμή για μια κοινωνική κάθαρση, την οποία χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτά που σχεδιάζουμε και ονειρευόμαστε**» και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό συνέβη λίγες ώρες μετά από την συγκέντρωση στην πλατεία της Ραφήνας ενάντια στην αστυνομοκρατία. Αποφασίζει ακόμη να βάλει πρόστιμο σε σύλλογο φιλάθλων για ένα πανό που ανάρτησε σε δικό του χώρο για να καταδικάσει την κρατική βία —φυσικά μετά τον σάλο που προκάλεσε και τις αντιδράσεις, έτρεξε να τα “μαζέψει”. Εξαφανίζει από την περιοχή, σε χρόνο μηδέν, πανό και αφίσες που δεν του αρέσουν, ενώ μαινόμενος επιτίθεται σε κάθε κινητοποίηση και άνθρωπο που διεκδικεί δικαιώματα και ανάγκες. Ας τον θυμηθούμε το 2018 που με κοπτικό εργαλείο στο χέρι προσπαθούσε να καταστείλει τις μαθητικές κινητοποιήσεις στο γυμνάσιο(!) του Πικερμίου και το 2020 τραμπούκιζε τους μαθητές στο λύκειο(!) της Ραφήνας...

Με κάθε τρόπο προωθεί τα σχέδια των κεφαλαιοκρατών και της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση και καταστροφή της περιοχής στο βωμό του κέρδους. Ιδιωτικές παραλίες (Μαρίκες), υποβάθμιση της πόλης σε εξάρτημα του σχεδιαζόμενου νέου γιγαντοποιημένου λιμανιού, εγκιβωτισμός του Μεγάλου Ρέματος επί 14 χλμ., αντί της απελευθέρωσης χώρου για την φυσική ροή και πλημμυρισμό του με ταυτόχρονη πρόβλεψη απομάκρυνσης των κατοίκων, αφήνοντας χώρο στην παραποτάμια βλάστηση και στο οικοσύστημα στο σύνολό του. Τελευταίο κατόρθωμά του το “μοίρασμα” 2 εκατομμυρίων ευρώ για να μετατρέψει (καταστρέψει) το Οχυρό (έναν πνεύμονα πρασίνου για την Αττική) στο «μεγαλύτερο πάρκο-πολυχώρο στην Αττική» όπως λέει ο ίδιος. Εκατομμύρια ευρώ στους “κολλητούς” την ώρα που άνθρωποι πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ και η ανεργία είναι στα ύψη, ειδικά στις νεότερες ηλικίες. Τεράστια οικολογική καταστροφή. Όταν οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από οξυγόνο, πράσινο και υγεία, ο Μπουρνούς σχεδιάζει καφετέριες, escape rooms και ταμειακές μηχανές. Και φέρνει την εμπορευματοποίηση των δημόσιων χώρων παντού, μέσα στην πόλη, στην πλατεία όπου μας αποκλείει από το να βρεθούμε, να παίξουμε μπάλα ή μουσική...

Είναι τόσο αντικοινωνικά τα σχέδια τους που, για να τα περάσουν, επιστρατεύουν με κάθε τρόπο όλους του φορείς και μηχανισμούς της περιοχής, από τους **δημοτικούς συμβούλους** που ψηφίζουν εν κρυπτώ ό,τι κατεβάζει δήμαρχος-κυβέρνηση, την **αστυνομία** που στέλνουν να παρακολουθεί κάθε συγκέντρωση πολιτών, μέχρι τα **τοπικά μέσα** ενημέρωσης. Κάθε αντίσταση και αντίθετη σκέψη πρέπει να κατασταλεί με κάθε τρόπο, ως «εσωτερικός εχθρός» κατά τον δημοτικό σύμβουλο Βουδούρη.

Δεν θα περάσουν

Για όλους εμάς, την κοινωνική βάση, τους κατοίκους της Ραφήνας, η αντίσταση και η ανατροπή αυτού που έρχεται είναι μονόδρομος. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα παρά μόνο να κερδίσουμε το δικαίωμα στην αξιοπρεπή και ελεύθερη ζωή.

- Συμμετέχουμε στην Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Ραφήνας
- Οργανώνουμε την δράση μας για να ανατρέψουμε τα σχέδια τους
- Διεκδικούμε τα δικαιώματα και τις ανάγκες μας

Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Ραφήνας

web: <http://askrafinas.noblogs.org>

fb: [@askrafinas](#)

email: askrafinas@riseup.net

